

Motivering:

Fiskeläge där kombinationen fiske och jordbruk tydligt framträder i bebyggelsen.

Uttryck för riksintresset:

Bebyggelse från 1800-tal och 1900-tal utmed eller nära gatan och fyrhängade gårdar med friare läge. Hamnanläggning med torkplats för garnen.

I området ingår även:

Tjörnedala gård av traditionell skånsk 1800-talskaraktär omgiven av ett landskap format av bete och slätter.

Fördjupning: (Text hämtad från det regionala kulturmiljöprogrammet)

Kusten mellan Baskemölla och Vik utgörs av en brant sluttning nedanför vilken en plan strandremsa breder ut sig. Vid Tjörnedala växer ett större bestånd av ek och hassel, omtalat redan av Linné som beskrev det som ”en av de skönaste lunder jag sett i riket”. Området var bebott redan under förhistorisk tid. Från förhistorisk tid härrör stenblocket med skålgropar i Baskemölla.

Baskemölla

Baskemölla omtalas i skriftliga källor 1525 då det låg under Gladsax huvudgård, som var i kronans ägo. Samhället har en gemensam karaktär av fiskeläge och bondby. Byggnadsbeståndet är här rikt varierat och härrör från senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Det äldsta byggnadsbeståndet förstördes till stora delar av bränder under 1800-talet. Tegel är det vanligast förekommande byggnadsmaterialet, mestadels ljusputsat. Husen ligger i huvudsak utmed och ganska nära de smala gatorna med trädgården i skydd på baksidan. I Baskemöllas äldsta delar har byggnaderna dock en mer fri placering. Flera av de ursprungliga gårdarna finns bevarade. De är fyrhängade och i regel med boningslänga i tegel medan ekonomibyggnaderna är uppförda i gråsten. Hamnanläggningen är tämligen omfattande i storlek och byggd i gråsten. I nära anslutning finns en torkplats för garnen.

Tjörnedala

Tjörnedalagården är belägen på det glest bebyggda området mellan de båda fiskelägena och är ursprungligen en ensamgård. Till gården hör an allmogeträdgård med buxbomshäckar och äldre fruktträd. Väster om gården finns lämningar efter en skvaltkvarn. Sydost om Tjörnedalagården erinrar en kolerakyrkogård om kolerans härjningar i bygden på 1800-talet.